

De stem van Van der Heiden – Tot gauw!

Door: [Peter van der Heiden](#), 11:33, 8 december 2010



Aan alles komt een eind. Ik weet het, het is een doodoener, maar die zijn er niet voor niets. Aan alles komt een eind, zo ook aan 'De stem van Van der Heiden'. Zoals iedereen weet, moet je op je hoogtepunt stoppen. Alleen ik wist dat niet en ben nog even doorgestaan, hopende dat het hoogtepunt nog kwam. Maar nee. Vergeefse hoop. Dit is – voorlopig althans – de laatste keer dat mijn stem hier klinkt.

Nou klonk mijn stem ook wel erg lang door. Waar de rest van Nederland al na de verkiezingen in juni tot zwijgen werd gebracht, heb ik het nog een half jaar kunnen rekken. En wat een half jaar! Zes maanden met de meest bizarre formatie ooit, met gedonder binnen het CDA – en natuurlijk het onvermijdelijke PVV-*bashen*.

Daarvoor wil ik nog wel mijn excuses maken. Dat was echt niet de bedoeling. Ik had zo graag een andere club aangepakt dan de bende van Wilders – maar ze gaven me de kans niet. Steeds weer stond de PVV in het middelpunt. Was het niet omdat Geert de stekker uit de formatie trok, dan was het wel omdat een fractiegenoot door een brievenbus stond te pissen of een ambtenaar een kopstoot gaf.

En is dat nou erg? Neuh, eigenlijk niet. Ieder volk krijgt de volksvertegenwoordiging die het verdient, zullen we maar zeggen. Als we op brievenbuspissers (hé, mijn spellingscontrole kent dat woord, dus zo gek is het niet) stemmen, dan krijgen we ook brievenbuspissers en aanverwante artikelen. Eindelijk zit er een dwarsdoorsnede van de bevolking in het parlement, waarmee onze democratie ontegenzeggelijk aan kracht heeft gewonnen.

Ik ben dus klaar. Voor nu dan. Want zeg nou zelf, lang kan het toch nooit duren met dit kabinet? De eerste de beste bananenschil kan het einde van het eerste avontuur van Rutte worden, waarmee we weer snelstens in het stemhokje staan. Ik gok erop dat we in 2011 de boel weer opnieuw op zijn kop mogen zetten – en dan ben ik er graag weer bij!