

# De stem van Van der Heiden: Goedkoop in de ochtend

Door: [Peter van der Heiden](#), 17:33, 27 mei 2010



*Parlementair historicus Peter van der Heiden geeft wekelijks politiek commentaar, in de aanloop naar de Kamerverkiezingen in juni. Soms weet je gewoon dat je iets niet moet doen, maar de aandrang is te groot om het te laten. En voel je je na afloop zo*

goedkoop dat je je voorneemt het nooit, nee, nu echt nooit meer, te doen. Een beetje dat gevoel na een onenightstand, als je wakker wordt naast die mevrouw die zonder de roes van de eerder genoten alcohol de moeite niet waard is. En de kater dus des te groter is. Snel naar huis. Nooit meer. Maar een paar dagen later sta je weer in de kroeg – en gaat het weer net zo. Heb ik van horen zeggen, natuurlijk.

Dat gevoel had ik na het zien van het eerste verkiezingsdebat. Zo lang op verheugd, veel moeite voor gedaan (want ik zat buitenslands en moest dus op internet flitsen kijken) – maar een goedkoop gevoel na afloop. Waar verdoe ik in godsnaam mijn tijd mee? Het tweede debat was al niet veel beter. Maar: ik keek weer. Maar het volgende zeker niet meer – ach, wie hou ik voor de gek. Natuurlijk sta ik er weer.

De verschillen tussen verkiezingsdebatten en kroegenbalts zijn niet zo groot. Het gaat bij beide maar om één ding: scoren. Want wie scoort, die wint, en mag de trofee naar huis nemen. Dus moet je ervoor zorgen dat je de leukste oneliners hebt, het meest gevat bent, en vooral, dat je de concurrentie in een kwaad daglicht stelt. Die daar, die deugt niet. Maar ik wel!

Het heb wel wat, zo'n onenightstand, maar op den duur wil je toch meer. Je relatie verdiepen. Inhoud. Een gesprek dat langer duurt dan 45 seconden. Dat je jezelf echt kunt laten zien. Filosoferen over de toekomst zelfs, misschien.

Dat wil ik nou ook met de lijsttrekkers. Hoe zien zij onze gemeenschappelijke toekomst? Gaan we het fijn krijgen samen? Zit er meer onder hun uiterlijk dan alleen die mooie praatjes? Maar, daar is geen tijd voor. Het blijft bij speeddating, en voor je het weet zit je jaren aan iemand vast die je pas gaandeweg leert kennen. En helemaal niet zo leuk vindt, achteraf.

Dus, kunnen we in godsnaam van die inhoudsloze debatten af? Maak over iedere partij een mooi programma, met interviews door kritische journalisten, zodat we echt weten op wie we moeten stemmen. Heel misschien levert dat zelfs een heuse relatie op!